

Med næb og kløer

En hilsen fra Dansk Border Fife Klub

februar 2011



Ses vi til **generalforsamlingen den 26. februar?**

"Jeg kommer!", Nej, ikke bare: "Jeg kommer"; men: "**Jeg glæder mig** til at komme til generalforsamling!" Jeg vil nemlig gerne hilse på den tyske Fife Mester! Og den danske Border Mester! Og den danske Fife Mester! De kommer, og jeg glæder jeg mig til at hilse på dem og sige hjertelig tillykke! Og jeg glæder mig mindst lige så meget til at møde alle dem, der **ikke** er tyske mestre, danske mestre, **ikke** har vundet pokaler og medaljer, men "bare" har kanariefugle og hygger sig med det!

Jeg glæder mig til at mødes, hygge, sludre, blive klogere, blive inspireret, opmuntret, få fif og gode ideer, høre hvordan det er gået med opstarten på sæsonen... jeg glæder mig helt ned i maven, det bli`r så fedt!



*Generalforsamling er ikke bare dagsorden, valg af stemmetællere, regnskab... Gab... gab... næ, det er langt mere at mødes med **fuglevennerne**, snakke, **hygge**, fortælle små historier, **kaffe**, en enkelt **pils**...*



Mon formanden gi`r en kold pils??

Nye muligheder?

Det Britiske Miljøfødevareministerium (DEFRA) oplyser, at Europæiske fugle ikke længere skal være i 28 dages karantæne før de kan deltage på fugleudstillinger i England!

Åbner det dørene for, at vi kan udstille i England, og omvendt??
Henrik følger udviklingen☺



Kanarier i Argentina?

Er der nogen af jer der har sat jer ned og talt med Henrik, vores sekretær?

Han har et spændende arbejde, hvor han rejser rundt i hele verden. Sommetider underviser han, sommetider skal han prøvesejle store skibe og andre gange skal han kontrollere... prøv at spørge ham, næste gang I møder ham.

Forleden var han i Argentina, og det fortæller han om på vores hjemmeside www.borderfife.dk, hvor han bl.a. skriver:

"At ankomme med morgenflyveren til Buenos Aires giver mulighed for at bruge dagen til at finde frem til mulige lokale besøgssemner med samme interesse for kanariefugle (specielt Fife Fancy) som en selv.

Vel ankommet til hotellet og efter et forfriskende bad, der hurtigt formindskede de ozonlags nedbrydende stoffer, som givetvis havde akkumuleret i tøjet under den lange flyvetur, var det tid at sætte Google på arbejde med at finde kontakter.

Efter nogen søgen på "Fife Fancy, kanariefugle, Buenos Aires" dukkede der et navn op.
Marciano J. Griggio!

(Fortsættes i næste spalte)

Web-siden gav indtryk af at ejeren formåede at gøre sig forståelig, ikke kun på spansk, men også på engelsk.

Altså spring ud i det og ring op.

Her fik jeg fat i en ung mand (Marianos søn) der på pænt engelsk forklarede, at Mariano var på arbejde og ikke ville være til at træffe før om aftenen efter klokken 08 PM.

(Når man ringer til vildt fremmede bør man naturligvis respektere deres ønsker, - specielt når man befinder sig udenbys.)

Det blev en meget meget lang dag.

Som et andet barn der venter på juleaften sneglede tiden sig af sted, men pludselig var det magiske tidspunkt inde.

Hvis jeg var nervøs omkring en Argentiners indstilling til at blive ringet op af en tilfældig europæisk opdrætter fredag aften klokken otte, så var det i hvert fald unødvendigt. Mariano var overordentlig gæstfri og veltalende."

Læs selv hele artiklen på hjemmesiden.

Den engelske **FIFE FANCY FEDERATION** holder generalforsamling den 3. April, og et af punkterne der skal behandles er en henvendelse fra COM-dommerne i Italien om at ændre bedømmelsen af Fife, så man ændrer points for størrelse fra 25 til 20, og points for krop fra 10 til 15... (så vidt vi på pip-red. forstår den engelske tekst)

Hvad mener vi om det? Har formanden nogle kommentarer? Følger Henrik udviklingen? Vi kæmper med næb og kløer for at holde jer orienteret...